

# 8 JULI 2007 – ELF-JULIVIERING: KASTEEL VAN GAASBEEK

Mijnheer de Minister,  
Geachte Heer Burgemeester en leden van het College  
Collega's uit gemeenteraad en OCMW-raad  
Mevrouw de Voorzitter van de Cultuurraad,  
Beste Lennikenaren,

Het ridderspektakel van vandaag spreekt blijkbaar tot de verbeelding van velen onder u en de ridderfiguur is eveneens nog steeds actueel. Als gemeentebestuur zijn we blij om aan de Lennikenaren dit evenement te kunnen aanbieden n.a.v. de viering van onze Vlaamse Feestdag van 11 juli. De respons op deze activiteit was zeer groot en het was onmogelijk om al de geïnteresseerde Lennikenaren de mogelijkheid te geven het spektakel vandaag bij te wonen. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist dat Lennikenaren die er vandaag omwille van plaatsgebrek niet konden bij zijn, de volgende voorstellingen eveneens na inschrijving gratis kunnen bijwonen.

## RIDDERS.

We kennen er onder allerlei vormen: de romantische ridder, de kruisvaartridder, de zwarte ridder, Zij zijn toonbeeld van moed, idealisme, dapperheid, loyautéit, correctheid, trouw aan het gegeven woord.

Op de vlag van de gemeente Lennik zien we het wapenschild van de familie De Man met o.m. de helm, het schild en de banieren van Vorneille De Man die op 7 februari 1673 tot ridder werd geslagen. In de wereldliteratuur hebben we over Ivanhoe, Richard Leeuwenhart, Lancelot, Arthur en Blauwbaard.

In de Vlaamse literatuur denken we onmiddellijk aan het boek 'de Leeuw van Vlaanderen' van Hendrik Conscience dat ons 705 jaar terugvoert naar 11 juli 1302 alwaar de militias van de Vlaamse steden en gemeenten een leger van Franse ridders te paard aan de Groeningenkouter te Kortrijk hebben verslagen.

Deze veldslag gold als een voorbeeld van verzet tegen vreemde overheersing en van drang naar zelfstandigheid en autonomie. De gebeurtenissen van 1302 zijn tot het collectieve bewustzijn van de Vlamingen gaan behoren en liggen zo mee aan de basis van de officiële symbolen van de Vlaamse Gemeenschap.

Huidige politieke periode is voor onze Vlaamse Gemeenschap, voor de Vlaamse Rand rond Brussel en voor onze eigen lokale gemeenschap van zeer groot belang.

In de komende weken zal er zwaar onderhandeld worden over het gebied Brussel-Halle-Vilvoorde (waartoe Lennik behoort), over de toebedeling van bijkomende bevoegdheden aan Vlaanderen en over onze eis naar verdere zelfstandigheid en autonomie.

N.a.v. de recente verkiezingen en ook in de periode nadien hebben al de Vlaamse partijen benadrukt en eisen zij dat er nu eens 'onverwijld' werk moet gemaakt worden van deze rechtmatige Vlaamse eisen die eveneens steun vinden in juridische uitspraken van het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof genoemd). Hier zullen onze onderhandelaars tijdens hun kruistocht deels beroep moeten doen op de gedragscode en de kenmerken van de middeleeuwse ridders: idealisme, moed, trouw aan het gegeven woord, strijden met open vizier, loyaal doch met wederzijds respect en dit voor elkaars cultuur, grondgebied en taal.

De gemeente Lennik maakt deel uit van het arrondissement Halle-Vilvoorde en ligt mee aan de basis van de aktie rond de splitsing. Deze aktie is trouwens een viertal jaren geleden op het gemeentehuis van Lennik ontstaan en samen met enkele andere gemeenten zijn we er in geslaagd dat dit agendapunt vooraan is komen te staan tijdens de onderhandelingen die nu nationaal op politiek vlak gevoerd worden.

Zonder deze aktie, gestart in Lennik, verder gegroeid vanuit de basis, vanuit enkele kleine gemeenten en dit over alle partijpolitieke grenzen heen, stonden we vandaag helemaal nog niet zo ver.

Het is voor de Lennikse gemeenschap een belangrijke stap in het rechtmatig behoud van haar Vlaams karakter, haar eigenheid en haar cultuur.

Het gemeentebestuur heeft recent nog deze problematiek besproken en zal binnenkort aan de gemeenteraad enkele voorstellen ter goedkeuring voorleggen om de Vlaamse eigenheid en het Vlaams karakter van onze gemeente te benadrukken. We houden u hieromtrent op de hoogte.

Namens het gemeentebestuur houd ik er eveneens aan het Brueghelproject van de vzw De Rand en het Kasteel van Gaasbeek, met wie wij sinds enkele jaren een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten, te bedanken voor de zeer goede samenwerking en dit zowel m.b.t. vroegere projecten als m.b.t. het ridderspektakel van vandaag.

Vlaanderen is ook een land waar de mensen genieten van het leven en waar ze graag feesten. 11 juli is hierbij de Vlaamse Feestdag bij uitstek. Ook daarom zijn we hier. Graag nodigt het gemeentebestuur iedere Lennikenaar nu uit op de receptie die de gemeente aan haar inwoners aanbiedt n.a.v. de Vlaamse Feestdag van 11 juli.

