



- Openingsuren & contactinfo van gemeentediensten
- Exclusieve luchtfoto's van Lennik
- Lennikse links op het internet
- Een kalender met Lennikse activiteiten. Actuele werken in Lennik.
- Contactinfo politie, brandweer, huisarts van wacht
- Bevoegdheden & info van burgemeester, schepenen, OCMW-bureau
- Rangorde van de Lennikse gemeenteraadsleden en hun opvolgers
- Welke punten besprak de Lennikse gemeenteraad de jongste jaren?
- Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE www.lennik2000.be

In de Hoek van L.E.N.N.I.K. 2000

Op één week tijd is de wereld veranderd.
Van uitzichtloos grijs... naar... alle dagen wat groener.
Van zuur kijkende mensen... naar... alle dagen wat vriendelijker.
Van geen zin hebben in wat dan ook... naar... plots opflakkerende voorjaarsdriften.

Ik geloofde daar vroeger niet echt in.
Ik noemde het maatschappelijk opgedrongen behoeftes die een normaal mens niet heeft.
Tegenwoordig twijfel ik daar aan.
Ik leg me stilaan neer bij het effectieve bestaan van voorjaarsdriften.
Erger nog... ik durf die driften zo nu en dan wel eens volgen.
Om heel eerlijk te zijn, ik ben (in mijn dagdagelijkse leven) niet zo'n huishoudelijk type!

Wassen omdat het maandag is, strijken omdat het dinsdag is, op woensdag kuisen we boven, op donderdag kuisen we beneden, op vrijdag doen we de wekelijkse aankopen, zaterdag is speciaal ontworpen om in de tuin te werken en op zondag gaan we op familie- en vriendenbezoek of ontvangen we thuis.
Op maandag herbegint het spel van vooraf aan.
Herkent u plusminus wat ik hier opschrijf? U mag de dagen ook een beetje doorheen husselen. Vroeger, bij mij thuis was zo'n weekindeling heel gewoon.

In de tijd dat moeders thuis bleven en voor een tiental kinderen moesten zorgen, was zo'n stramien belangrijk.
Ik kan het niet, sorry. Het past gewoon niet bij m'n drukke en ietwat warrige levensstijl.
Ik kuis als het vuil ligt, ik ruim op als de rommel niet meer te overzien is, mijn strijkmand geraakt tijdens mijn leven niet meer leeg, kortom... ik leef nogal hectisch en van dag tot dag.
Soms, heel soms ben ik jaloers op de mensen die de moed hebben om wel volgens een bepaalde routine te leven.
Soms, heel soms komt er in mij iets naar boven waarvan ik achteraf een beetje schrik.
Zoals nu dus... die opflakkerende voorjaarsdriften.

Ik heb een onweerstaanbare drang om bergen te verzetten.

Een plotse en absoluut onverklaarbare behoefte om mijn huis van boven tot beneden onder handen te nemen.

Om (als het moet) twintig keer naar het containerpark te rijden en weg te gooien wat ik gedurende het voorbije jaar verzamelde.

Ik wil kuisen en schuren en schilderen en alles uit de kasten halen.

Ik wil zo graag al mijn lakens en tafellakens zien wapperen aan de wasdraad.

Ons moeder noemde dat gewoon 'de grote kuisziekte' en ze deed er lustig en luidkeels zingend aan mee. Elk voorjaar opnieuw.

Ik had lang geleden een tante die deze voorjaarsziekte jaar in jaar uit met zich meesleepte.

Ze kuiste van 's morgens tot 's avonds, 365 dagen per jaar. Wij durfden bij haar bijna niet over de vloer komen. Zelfs zij had die ergerlijke aanval van voorjaarsgekte.

Iedereen vroeg zich af wat er daar in godsnaam nog te kuisen viel?

Dat zal mij gelukkig nooit overkomen.

Als 'het' mij overvalt, zal iedereen de verandering kunnen zien.

Nu kruip ik op m'n zolder want wat daar allemaal ligt...

Als de kersenboom begint te bloeien, moet alles achter de rug zijn.

Ik vind mezelf knettergek en kan er niets tegen beginnen.

Anne Wyckmans
Palokenstraat 19 1750 Lennik
02/532 05 12
annewyckmans@hotmail.com

