

## PROEFKONIJN:

De dame die de deur opent, verwelkomt me alsof ik een goede vriendin ben.

Niet mijn verschijning doet haar glunderen maar wel de inhoud van de blauwe kist die ik fier voor me uitsteek. Ik kan niet vlug genoeg gaan zitten. De kist mag op de tafel!

‘Hoeveel kandidaten heb je al?’ vraagt ze.

Daar zit ik dan met een mond vol tanden. ( Te danken aan m’n tandarts en een goeie verzekering.)

‘Euh...’ antwoord ik .

De dame in kwestie kijkt alert over haar brilglazen heen in mijn richting.

‘We staan nog aan het prille begin,’ sputter ik.

‘Zo, en dat wil zeggen?’

Een schooljuf! Het schiet zomaar door m’n hoofd. Ze is vast een schooljuf of zo!

Ik voel me heel even terug tien!

Haar ogen schitteren, haar goudkleurig brillentouwtje schittert, haar halssnoer doet er nog een schep bovenop!

Een schitterend vrouwmens dus!

‘Dat wil zeggen dat u voorlopig de enige bent!’

Ik kijk nu recht in haar guitige ogen!

‘Zo... Voorlopig de enige? Dat verbaast me niets!

In het vorige blaadje las ik dat jullie spelen met de gedachte om dit op te starten.’

Ik knik. ‘Ik vermoed inderdaad dat de bevoegde schein nog niet op de hoogte is van het feit dat we dit al aan het uittesten zijn.’

‘Uittesten? Op mij?’ Ze grinnikt.

Ik grijns: ‘U drong wel erg aan.’

‘Ja... ervaring heeft me geleerd dat, als je iets wil bereiken, je er in eerste instantie ook zelf iets moet voor doen!’

‘En daar deed u goed aan, mevrouw! We spreken hier al jaren over maar tot hiertoe kregen we geen aanvragen!’

‘Aanvragen? Ik garandeer u dat ze zullen komen! Laat me eens zien wat er in die kist zit!’

Ik leg een vijftiental grootletterboeken op de tafel en pak mijn papieren erbij.

Ze leest een voor een de achterflappen en geeft uitbundig commentaar! Een bijzondere vrouw.

Vorige maand vulde ik met haar samen een interesselijst in.

Ik moest er meteen een waslijst aan toevoegen.

Interessegebieden die je bij een iets oudere dame niet meteen verwacht. Ze heeft al een nieuwe lijst klaar!

‘Weet ge... die laatste van Hemmerechts en die van ... ge weet wel... die schrijver die zo graag wat choqueert, die met z’n lang haar...’

‘Brusselmans?’

‘Ja.. juist... enne...’ Ik weet nog van vorige maand dat ze nu niet meer te stoppen is.

Boeken zijn duidelijk een van haar stokpaardjes.

Het eerste probleem is het feit dat mevrouw niet zo goed te been is.

Ze geraakt niet tot bij de bibliotheek.

Tweede probleem. Als iemand haar ter plaatse brengt, geraakt ze nog niet tot bij de boeken.

Derde probleem. Haar ogen willen niet zo goed meer mee. Een vergrootglas is prima voor een artikel in een krant of tijdschrift maar om zo een heel boek te lezen... nee.

Grootletterboeken dus! Aan huis gebracht!

Vierde probleem. Mevrouw zou de boeken liefst van al verslinden.

We spreken af om dit laatste probleem onder controle te houden door slechts één keer per maand op bezoek te komen en telkens zes boeken te kiezen uit de volle kist. (Moeilijk hoor als je ze liefst allemaal wilt houden.)

Ik zie meteen een vijfde probleem. We hebben in onze bibliotheek onvoldoende grootletterboeken om de leeshonger van mevrouw te stillen.

Zesde probleem. Dat wat haar interesseert is, als grootletterboek, slechts beperkt verkrijgbaar.

Er moet al heel veel vraag zijn naar een boek alvorens het omgezet wordt naar grootletterboek.

Maar voorlopig is mevrouw gelukkig... met de boeken en met de zalige babbelen achteraf.

Ik moet me reppen om voor sluitingstijd terug in de bib te zijn.

Aan de deur zegt ze nog gauw: ‘Tot volgende maand enne... ik vind het niet erg om jullie proefkonijn te zijn hoor!’

Ik zet de blauwe kist op de grond. Een nieuwsgierige voorbijganger leest het opschrift.

Bibliotheek aan huis. ‘Zo, zo... goed om weten,’ knikt hij.

Kandidaat-vrijwilligers voor

‘BOEK AAN HUIS’ vragen info

in de bibliotheek 02/532 51 59

Reageren kan via Anne Wyckmans

Palokenstraat 19 • Lennik 02/532 05 12

of [annewyckmans@hotmail.com](mailto:annewyckmans@hotmail.com)

