

**PRIJSVRAAG !** Met de vakantie voor de deur stellen we onze tweede opgave puzzelplezier voor. In dit kruiswoordraadsel komen voornamelijk aardrijkskundige namen en plaatsnamen uit Lennik voor. Als leidraad namen we de uitgaven van de Masiuskring ter hand ( Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik). Wat is er te winnen : een aanbod van verschillende flessen geuze en kriek. Stuur de naam door die je vindt met de letters uit A4, C16, D23, H11, I20, J13, J7,M9,P4, R11 en S6 ofwel via briefkaart aan Ernest Vankelecom, Schapenstraat 131 te 1750 Lennik ofwel via e-mail naar erik.o@versateladsl.be en dit voor 15 augustus 2005. De uitslag van beide wedstrijden verschijnen in ons septembernummer

**HORIZONTAAL**

- 1 Straat in Eizeringen die verwijst naar een slingerplant met zwarte bessen
- 3 Plaats in Sint-Martens-Lennik waar vroeger het garen uit de nabij gelegen spinnerij werden gebleekt.
- 6 Vijver verwijzend naar vroegere burgemeester van Lennik
- 9 Landerij met dubbele helling, natuurgebied in Eizeringen
- 10 Een motte (burcht uit de 9de eeuw) gelegen aan de Markt van Lennik
- 11 Andere naam voor "Den Duuren"
- 12 Vroegere benaming van de Luitenant Jacopsstraat
- 13 Plaats tussen de Palokenstraat en de Wolvenstraat (dicht kreupelhout)
- 15 Gebied in Sint-Martens-Lennik waar vroeger het Hof Vermoesen stond, gekend voor de kweek van Brabantse Trekpaarden.
- 16 Straat in Eizeringen die verwijst naar een plaats waar aardbeien werd verkocht
- 18 Straat in Eizeringen verwijzend naar brouwerij
- 19 De J.B. Van der Lindenstraat verwees vroeger naar welk beroep ?
- 20 Beek die haar bron heeft op Tomberg in de Kattenbos en vloeit naar de Klapscheutbeek
- 21 Smalle weg tussen Donkerstraat en Onderstraat

**VERTICAAL**

- 2 Beek in het centrum van Gaasbeek
- 4 Huidige naam voor Liniacum
- 5 Straat net buiten de bebouwde kom van Sint-Martens-Lennik verwijzend naar een roofdier
- 6 Gehucht van Sint-Martens-Lennik
- 7 Naam van hof tussen de Oudenaaksestraat en Postweg
- 8 Andere naam voor Hendrik Ghyselenstraat
- 14 Kruispunt Assesteenweg en Negenbunderstraat
- 17 Plaats waar Evrard t'Serclaes werd overvallen



**IN DE HOEK VAN L.E.N.N.I.K. 2000**

Het is voor het eerst dat mij iets heel belangrijks is opgevallen. Een jaar duurt normaal gezien twaalf maanden en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Van de ene winter naar de andere winter. Zo gaat het al een aantal eeuwen. Denkt u er ook zo over? Dan bent u waarschijnlijk iemand zonder schoolgaande kinderen. Gezinnen met schoolgaande kinderen zijn van een heel aparte soort. Let op, ik spreek bewust niet over studerende kinderen want dat is een nog zeldzamere soort. We hebben het nu dus over schoolgaande kinderen. Die mensen hebben als het ware een ander soort tijdrekening. Voor alle gezinnen met schoolgaande kinderen loopt een jaar van 1 september tot en met 30 juni. Op de kop tien maanden. Van eind zomer naar begin zomer. Enige uitzonderingen bevestigen die regel alleen maar. Als u ooit kinderen op de wereld zet die langer wensen te studeren dan het strikt noodzakelijke, kan een jaar met een paar weken worden verlengd wegens laattijdige examens of vroegtijdig aanvragen wegens herexamens. Het laatstgenoemde komt, in percentage uitgedrukt, (hoe toepasselijk) merklijk meer voor dan het eerstgenoemde. Een paar voorbeelden ter verduidelijking. Dochterlief wil een nieuwe schooltas en moeder zegt: 'Wacht maar tot volgend jaar!'

Niemand twijfelt aan de betekenis van die woorden. Dochterlief zal een nieuwe schooltas krijgen tegen september. In juni wil de zoon plots nieuwe schoenen. Zegt de moeder: 'Wacht maar een beetje want als ik ze nu koop, kunt ge er volgend jaar niet meer in.' Moet zoonlief wachten tot januari? Nee, tegen september gaan moeder en zoon samen op zoek naar passend schoeisel. Een fiets in december? 'Wacht nu toch tot 't einde van 't jaar dan kunt ge er twee maanden van genieten.' Tenzij de kleine in kwestie voor een communiefeest komt te staan, is de kans groot dat hij zijn fiets einde juni zal krijgen. Dit jaar gaat gezin A nog op bergvakantie naar Zwitserland en gezin B gaat naar Kenia maar volgend jaar zitten de kinderen een stuk hoger en nemen de ouders geen risico's meer. De bevriende gezinnen reserveren ruim op voorhand in CenterParcs of huren een Roompot- bungalow net over de grens omwille van de gemakkelijke bereikbaarheid. Je moet een vakantie op tijd vast leggen maar uiteindelijk weet je pas op 't einde van 't jaar of de kinderen al dan niet geslaagd zijn. Weet u het reeds in december? Dan woont u waarschijnlijk ver buiten onze landgrenzen. Bij ons, in België, is dat einde van 't jaar heel duidelijk 'juni'. Een dochter die dus tweede zit heeft vlak

voor de start van 't nieuwe jaar, (lees: voor september) moet net als op 't einde van 't jaar, (lees: juni) met haar voeten in een kuip fris water zitten sakkeren. Arme studenten, 't is nooit anders geweest. Toch is er een bepaalde groep mensen die het DOOR heeft! Mensen die snappen wat het betekent... een overgang van oud naar nieuw. Mensen die daar heel duidelijk op inspelen, ongeacht het nu winter of zomer is. Twee keer per jaar het gevoel van ... en nu hebben we behoefte aan iets nieuw. Hebben jullie het door? De handelaar onder u voelt al nattigheid. Zowel in januari als in juli verschijnen de SOLDEN. Is dit een toevaligheid? Ik zou het voor de drommel niet weten maar ik kijk er wel naar uit. Twee keer per jaar! Wat vraagt u? Of we de vakantiemaanden dan niet meerekenen in dat 'andere' jaar? Maak het nu niet te moeilijk, lieve mensen. Het is zo heerlijk om heel even tijdloos te leven. Reacties mogen altijd naar Anne Wyckmans Palokenstraat 19 1750 Lennik [annewyckmans@yahoo.com](mailto:annewyckmans@yahoo.com)

