

LENNIK 2000

Lennik

www.lennik2000.be

Verantwoordelijke uitgever:
Ernest Vankelecom - Schapenstraat 181 - 1750 Lennik
2010 - 16^{de} jaargang - nummer 7

Abonnement: € 2,50

**De Schepenen, de mandatarissen en
de bestuursleden van LENNIK2000
wensen u en uw familie een
Zalig kerstfeest en een Voorspoedig 2011**



Schrijf nu reeds in je agenda voor het nieuwe jaar :

Zondag 2 JANUARI 2011

de jaarlijkse receptie van de gemeente om 11 uur - Dekenij Masiusplein - Lennik;

Zondag 30 JANUARI 2011

nieuwjaarsreceptie van Lennik2000 in de A.Vanderkelenstraat 7 om 11 uur met gastspreker



- * Schrijf in op onze elektronische Nieuwsbrief!
- * Contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
- * Bevoegdheden & samenstelling van Schepencollege, OCMW
- * De Lennikse gemeenteraadsleden: rangorde, voorkeurstemmen, opvolgers
- * Lennikse links op het internet. Exclusieve luchtfoto's van Lennik.
- * Lennikse activiteitenkalender. Werken in Lennik.
- * Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE: www.lennik2000.be

EDITORIAAL

En wat met de Lennikse politieke toestand?

Het was geen publiek geheim meer. Bij onze coalitiepartner "boterde" het niet meer onder mekaar. Menigmaal kwam Schepen Eddy Warrand in botsing met de burgemeester en werd dit uitgesmeerd in de pers. Onverwachts diende burgemeester De Waele zijn ontslag aan bij de voogdijminister. Begin deze maand werd in de schoot van de LVB- Open VLD een oplossing gezocht. Schepen Warrand verloor zijn bevoegdheden, uit de partij gezet en Schepen Irina De Knop volgt, op het moment dat zijn ontslag wordt aanvaard, de burgemeester op. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen verstuurde LENNIK2000 de volgende persmededeling: "LENNIK2000 is verheugd te vernemen dat zijn coalitiepartner LVB en het bestuur van de Open VLD een oplossing heeft gevonden voor de impasse waarin zij enige tijd in verzeild waren geraakt. LENNIK2000 wil het samenwerkingsakkoord dat zij sloot na de laatste gemeenteraadsverkiezingen verder naleven en hopen dat de politieke gemoederen tot rust komen. We roepen dan ook alle tenoren in het gerezen probleem op tot rust te komen en samen met LENNIK2000 te werken aan een welvend, sociaal, groen en Vlaams Lennik. Tevens mogen we niet vergeten welke rol ontslagnemend burgemeester Willy De Waele speelde en hopelijk nog zal spelen in het dossier van de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde. We hopen dat aan het beleid geen fundamentele veranderingen komt. Anderzijds betreurt

LENNIK2000 wel dat meerderheid in de gemeenteraad is geslonken met één gemeenteraadslid.

LENNIK2000 hoopt dat de 10 tegen 9 zetels in de gemeenteraad geen nefaste uitwerking heeft op de verdere werking van onze gemeente en de besluitvorming in de gemeenteraad. Een krachtadig bestuur is nodig voor de belangrijke beslissingen die dienen te worden genomen in de volgende jaren."

Voor LENNIK2000 is het van groot belang dat er een coherent bestuur is en blijft. Lennik mag niet ten prooi vallen aan besluiteloosheid. Een bestuur moet beslissingen nemen, ook in deze moeilijke budgettaire jaren. Een bestuur moet krachtadig zijn en blijven.

Onze schepenen willen hieraan zeker en vast werken en de toekomst van Lennik verzekeren.



Erik O - Fractie leider LENNIK2000



drukke maanden in enkele beelden

F 1 De burgemeester en de schepenen van onze zuster gemeente Abcoude brachten een bezoek aan Lennik en werden op gepaste manier ontvangen.

F 2 Het najaarsetentje van Lennik2000

F 3-4 De oudstrijders werden op gepaste manier op 11 november viering ontvangen

F 5-6 LENNIK2000 was aanwezig op de 61ste jaarmarkt



F1



F2



F3



F4



GODELIEVE EECKHOUT, ONZE CULTUURMOEDER

Op een verrassingfeest op 12 december werd Godelieve Eeckhout in de bloemetjes gezet door de gemeente. Godelieve, ondertussen gekend als de "cultuurmoeder" stond aan de wieg van de Lennikse cultuurraad en is ondertussen 20 jaar voorzitter. Zij is de doe-al van Lennik op het vlak van cultuur en culturele activiteiten. Aan Godelieve werd een kunstwerk op doek aangeboden van de Lennikse graffiti-kunstenaar Koen De Weerd. Namens LENNIK2000 bedanken we Godelieve voor haar inzet voor de gemeente.

(foto's Wim Durang)



DE PRIJSWINNAARS VAN ONS NAJAARSETENTJE !

Bloemstuk: Fried Ringoot, Lennik • **1 week wintersportvakantie:** M.J. Tondeur, Hall

Digitale videocamera: J. Van Hauthem, Lennik • **Broodmachine:** Pierre De Weerd, Lennik

Senseo-koffieapparaat: Pieter Hendrickx, Lennik | Vera Van Belle, Roosdaal | Marie De Wee, Schepdaal

GPS: Eric De Cuyper, Vlezenbeek • **Tosti-apparaat:** Celina De Dobbeleer, Lennik

GSM Nokia: Veerle Stassijns, Roosdaal | Martin Aernouts, Lennik • **Stereo-keten:** Gettemans-Wauters, Lennik

Geschenkpakket bier Vlaamse Leeuw: A. Renders, Lennik | Herman Vandervennet, Merelbeke,
Ch. Van Laethem, Itterbeek | W. Mertens, Lennik,

Fles champagne LENNIK 2000: Bliki - Van Lierde, Lennik • **Weekend Parijs/Londen:** Frans Van den Borre,
Liedekerke | Maria DeVos, Lennik | Tom Stroobants, Buizingen | Jeannine Rooselaers, Lennik | Mertens-De Cuyper,
Lennik | Luc Van den Borre, Liedekerke | Muylaert-De Wolf, Lennik | De Raedt-Felis, Halle | Verstockt-Lippens, Lennik

Reis-set valiezen: C. Couvent, Lennik | F. Wijns, Lennik

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000

Een laatste Hoekje voor maar weer eens de laatste maand van 't jaar.

Ik zal even duiken in een grote portie 'blijde voorvallen' die ik, als afsluiter van het jaar, met mijn medemens wil delen. De portie 'minder blijde' mag er ook wezen maar daar kan ik niemand mee opvrolijken.

Blijde dus!

Zoals steeds drijven er enkele 'heel blijde' bovenop en wat constateer ik?

De dingen die me echt raakten en meteen ook gelukkig maakten, zijn... klein.

-Een kapper die ongevraagd een extra zachte hoofdmassage geeft. Om te janken van geluk!

-Kleinzoon van school halen en meteen een bende stralende snottebellen om me heen. Super!

-Een nietsvermoedende cultuurmoeder in de bloemetjes helpen zetten maar aangezien zij niets mag weten, komt daar toch een stukje toneelspel bij kijken. Hoera!

-Man en volwassen kinderen aan tafel, bijna iedereen op zagezegd dieet en dan zien hoe mijn overvolle, calorierijke schotels... letterlijk worden leeg geschraapt. Heerlijk!

-Ontdekken dat het koud genoeg is om zonder schaamte die dikke, flanellen manshemden aan te trekken. Zalig!

-Een mini, reusachtig cadeau krijgen vanuit heel onverwachte hoek...

Het overkwam me een tijd geleden en ik blijf teren op dat ene, heel even supergelukkig makend voorvalletje. Dit vraagt uiteraard om wat meer uitleg.

Het gebeurt een enkele keer dat ik op zondagnamiddag naar het zwembad trek. Ik heb dan een grote sportzak bij me en draag superwarme kleding.

De bedoeling is niet te gaan zwemmen, maar wel aan de dikwijls tochtige, ijskoude ingang van het zwembad plaats te nemen en gedurende een tweetal uurtjes controleren of alles volgens de regels verloopt.

De regels van het zwemmen voor grote en kleine gezinnen van een Lennikse vereniging.

Voor het de beurt is aan de mensen van Lennik, zijn er mensen van eenzelfde vereniging uit een andere gemeente aanwezig.

Heel verwarrend voor de zwemmers uit die andere gemeente. Ze komen binnen en zien één van hun bestuursleden aan de ingang zitten. Ze komen buiten en zien... iemand anders zitten.

Zo ook die ene zondagnamiddag. Ik zat maar weer eens de

slecht sluitende deur te verwensen en de halfwassen kerels die hun voetballen keihard tot tegen de ramen schopten. Ik loste, verdacht vlot, een moeilijke Sudoku op en toen gebeurde het.

Een meisje, ik schat haar zo'n jaar of vier, vijf, kwam met haar papa uit het zwembad.

Geen meisje uit Lennik, maar wel op weg om met natte haartjes de koude te trotseren.

De papa bleek gehaast en stond al bijna buiten toen hij merkte dat het kleine meisje hem niet volgde. 'Emmanuelle, kom hier,' riep hij niet echt overtuigend.

Emmanuelle keek vluchtig naar haar papa en schudde de natte haartjes.

Haar onschuldige ernst paste voorlopig nog niet bij haar veelbelovende naam.

De kleine Emmanuelle zette haar rugzakje op de grond en prutste een moeilijke rits open.

Papa kwam gelaten dichterbij en keek naar wat zijn dochter deed.

Haar handje begon een lange, geduldige zoektocht tussen het natte zwemgerief.

Ze moest een paar keer herbeginnen en dat deed ze met een uitdrukkingloos gezichtje.

Papa verroerde geen vin. Hij berustte.

Toen hoorde ik een zuchtje. Zo'n zuchtje van opluchting.

Emmanuelle hield een doosje in haar hand. Een doosje dat ik herkende als een tienuurtjes-dooosje voor op de speelplaats. Wilde ze een koekje of een in stukjes gesneden appel tevoorschijn toveren? Het doosje openen was moeilijk en ze deed het voorzichtig.

'Klik,' deed het doosje. 'Het is jouw allerlaatste,' aarzelde de papa. Emmanuelle knikte.

Ze nam een piepklein strandschelpje uit het doosje en legde het in mijn hand.

'Voor mij?' vroeg ik overbodig. Ze stopte het lege doosje weg en sleurde de rits terug dicht.

'Jij hebt van mij nog nooit iets gekregen,' zei ze ernstig.

Ze stapte achter haar papa aan naar buiten en liet mij ontroerd achter.

Haar allerlaatste... en die gaf ze zomaar aan iemand die ze helemaal niet kende.

Voor 2010, een warme afsluiter en voor 2011 alvast een eerste doordenker.

