

DATUMS om te noteren in je agenda !

LENNIKSE FEESTEN
Centrum Lennik 2009 Doorlopend Kermis

Vrij 14 aug

- 08.00 Dancers door Lennik Racemotortocht
- 10.00 Dancers door Lennik
- 11.00 Afrikaans optreden

Zat 15 aug

- 08.00 Beacholleybal
- 09.00 Kindermiddag met doorlopende griffie, springkade, kinderanimatie en nationale lotto
- 10.00 Herfeestelijk
- 11.00 The Crazy Race Show for Kids met Zomers, Rita-Tof en Crazy Design
- 12.00 Wielwedstrijd Schoeka's
- 13.00 BBQ brandweer
- 14.00 Zomerhoppering 't Steentje
- 15.00 Comedy met Karagumba, Steven Gaegebeur en MC Dico Bivier

Zon 16 aug

- 08.00 Mountainbiken
- 09.00 BBQ brandweer
- 10.00 2e Wielwedstrijd van Vlaamse Stralend
- 11.00 Handerwandeling
- 12.00 Zedsje a baaf!
- 13.00 Thea bij Keel en Meel en... Surfsa Euren
- 14.00 Lichtspektakel

Din 18 aug

- 08.00 2e Lennikse Feestentocht
- 09.00 Feest van de derde leeftijd

www.lennik.be

VLAANDEREN FEEST!
11 JULI 2009
MARKT LENNIK

17u30 koren Lennik, Gooik & Roosdaal

18u10 opening Gronckelman & Belleman

18u20 optreden Doctor Jazz-band + kindersanimatie

19u30 kermisprank Geert De Cuyper

20u volkssamenzang

20u30 optreden Connie Neefs

21u30 Connie Neefs + koren + publiek

11 JULI: Lennik feest samen met Roosdaal en Gooik op de Markt van Lennik. Begin om 17u30 met optreden van koren uit de drie gemeenten, optreden van Docter Jazz-band, kindersanimatie, Volkssamenzang, Optreden van Connie Neefs. Allen welkom

Op vr. **14 AUGUSTUS**, zat. **15**, zo. **16** en di. **18 AUGUSTUS:** Lennikse feesten met activiteiten voor iedereen. Kijk naar onze website www.lennik2000.be of www.lennik.be of gewoon de affiches in het straatbeeld.

Tenslotte op **11 NOVEMBER 2009** inhuldiging van een monument aan "Statie Gaasbeek" voor de inzittenden van het vliegtuig dat er neerstortte op 13 juli 1944.

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000

12 juni 2009 - 21 uur:

Ik kom terug thuis, trek mijn poolwollen vest uit en doe hem meteen weer aan.

Vreemd, ik weet dat ik niet de enige ben met zo'n dikke vest. Ik ben ook niet de enige die zich vragen stelt bij de temperatuur. Overdag is het redelijk maar 's avonds moet de haard aan. De centrale verwarming moet half juni echt niet meer werken. Waar zit die opwarming?

Nou moe! Ik zal maar niet verklappen dat ik die verwarming 's morgens toch stiekem even doe draaien. Niet normaal gewoon. Het is nochtans volop examentijd.

Wat dat er nu mee te maken heeft? Veel, om niet te zeggen heel veel.

In de examenperiode moet het warm zijn. Veel te warm. Studenten hebben dan een reden om te sakkeren en te janken. Ze moeten zich door en door onrechtvaardig behandeld voelen en met de huidige weersomstandigheden lukt hen dat niet. Ze moeten dorst hebben, veel drinken en weinig plassen maar ze hebben geen zin in een glas fruitsap, een ice tea, een glas prik, een ijsje alle vijf minuten.

Ze gaan wel om de vijf minuten plassen en dat is dus het bewijs dat ze niet genoeg vocht verliezen door gewoon natuurlijk te zweten.

Dat was in onze tijd toch anders en zeg nu niet dat ik oud aan 't worden ben. Oud worden, ook al is het nog maar een beetje, is alleen maar een goed teken.

Ik heb gesakkerd en gejanke tijdens examenperiodes en ik was ook niet de enige die het te warm had. Dat kwam dus niet door een poolwollen vestje want dat bestond nog niet in die tijd. In de maand juni was de warmte 100 % puur natuur.

Centrale verwarming noch open haard in ons huis. Alleen een kolenstoof die winter en zomer al het werk deed. Er moest immers veel gekookt worden. Die stoof joeg ons wel de deur uit.

We zaten op het koertje onder de enige struik. We vochten en gilden om ook even onder die struik te kunnen zitten. Die ereplaats was heilig en bestemd voor hen die de hoogste studies deden. Aangezien ik thuis de aller-, allerjongste was, waren er altijd wel een paar die veel hogere studies deden. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit onder DE struik mocht zitten.

Een parasol kenden we ook niet maar we spanden wel een oud laken over de koer en dat hielden we vochtig met de gieter. De zon scheen immers onbarmhartig. Puur fun! Op het einde van de examentijd stond dat laken stijf van al 't verdampde zweet. We studeerden immers met velen op ons koertje.

Wij hadden geen fruitsap, geen ice tea, geen prik en al helemaal geen ijs.

Ik vermoed dat zo iets echt niet bestond. Trouwens, we hadden alleen maar een donkere kelder om alles fris te houden.

We hadden wel een kraan met ijskoud water dat, ook toen al, een verdachte javelsmaak had.

Toen ik nog alleen overbleef, waren we reeds verhuisd naar een tuin met wel honderd bomen. De ouderen vonden me een verwend nest. Ik voelde me de koning te rijk maar miste toch het gekibbel en het zweetgeurtje.

Ik duim nu maar even voor alle studenten en wens hen een ongelooflijk fijne vakantie.

Gezien de weersomstandigheden ... geen excuses om een tweede zittijd te overwegen. Blokken en slagen is de boodschap!