

## Nieuwjaarsreceptie LENNIK2000.

Lennik en het Pajottenland liggen na aan het hart van LENNIK2000. Tijdens de receptie van LENNIK2000 op 25 januari 2009 verwoordde Guido Dieudonné (streekgids en bestuurslid van LENNIK2000) dit sentiment:

Beste sympathisanten van Lennik2000,  
Beste vrienden,  
Bij het begin van het nieuwe jaar wensen we elkaar onze allerbeste wensen, wensen van goede gezondheid, geluk en al wat mooi is. Meestal komt een belangrijk politicus of een meneer of mevrouw met een politieke boodschap. Deze keer niet. Een gewone burger en echte Lennikenaar komt u iets vertellen over "Lennik, een dorp om lief te hebben".



Waarom is Lennik een dorp om lief te hebben? Het antwoord is eenvoudig. Omdat het hier mooi en goed is. Wij wonen in één van de mooiste streken van Vlaanderen. Wij zien het niet meer of te weinig. Lennik ligt tussen de vruchtbare akkers en golvende kouters van het Pajottenland. Middenin dit unieke landschap staan vier kerktorens met vriendelijke dorpskernen en uniek erfgoed om van te houden. In dit landschap staan kerken, kapellen, kastelen, mooie gebouwen, oude cafeetjes, vierkantshoeven met boven op de heuvel de echte Brabanders...onze prinses. Wij moeten allemaal samen ervoor zorgen dat ons prachtig erfgoed bewaard blijft. Onze kinderen en kleinkinderen hebben daar recht op.

*In de lies van de heuvel ligt Lennik.  
Vraagt iemand die meekijkt : waar ben ik?  
dan kan je hem zeggen : op reis  
naar een openstaand groen paradijs.  
Zo zag dichter Anton Van Wilderode Lennik in 1984.*

De natuur is hier op z'n mooist en het is hier nog echt groen. Als de vele toeristen die onze regio bezoeken, ter hoogte van de brouwerij Lindemans Lennik binnenrijden, trekken ze zeer grote ogen. Links en rechts één groen.. Dit op amper 10 km van Brussel, Europese hoofdstad. Dit is een enorme troef. Het is hier nog rustig en stil. Wie gaat wandelen, en mensen... dankzij de voetwegencommissie van Lennik hebben we hier een prachtig bewegwijzerd netwerk; of wie gaat fietsen of biken of paardrijden heeft het al vastgesteld: het is hier mooi. Op meerdere plaatsen hoort men niks en ziet men geen enkel huis. Alles is groen. Het is hier ook gezond wonen. Geen fabrieken, geen industrie en geen vervuiling. Ons kasteel van Gaasbeek telt jaarlijks 50.000 bezoekers. De kasteelparken van Gaasbeek en Groenenberg krijgen honderdduizend wandelaars per jaar.

### Waarom?

't Is hier precies vakantie. Zelfs de "Twaalf wijzen" vonden op 11 januari 2009 rust in het kasteel van Groenenberg. Ze konden er op hun gemak praten over de toekomst van

België. In 2008 werd Gaasbeek met 6010 stemmen verkozen tot het op één na mooiste dorp van Vlaams-Brabant. Deze verkiezing werd mogelijk met de hulp van vele Lennikenaren. Spandoeken, posters en flyers waren in heel Lennik te zien. Tot in Arconate hingen affiches van Gaasbeek, het mooiste dorp van Vlaanderen. Wakker Lennik, de kraampjes op het dorpspleintje, de postzegels met de paarden van Miel en het Kasteel ... 't zijn blijvende en mooie herinneringen.

Ja, O.L.V.- Lombeek heeft gewonnen. Maar voor mij is heel ons Pajottenland "het mooiste dorp van Vlaanderen".

Toen "Prins, de trots van Brabant "in bijzijn van de minister-president en een massa volk op zijn sokkel werd gezet was het groot feest.

In Lennik weten ze wat feesten is.

De activiteitenkalender staat vol. Voor groot en klein. Lennik bruist van leven.

Zoek maar eens naar een vrije datum. Echt moeilijk.

Het sterke verenigingsleven van derde leeftijd naar jeugd, van cultuur naar sport, de vele scholen... 't Is hier allemaal in Lennik.

De talrijke mosselkermessen en Bruegheliaanse etentjes zijn uniek. Elk weekend is het hier of daar feest. Wij wonen in het Brueghelland en kunnen het niet verstoppen.

De mensen van Lennik zijn vriendelijke mensen. Een handdruk en een babbel typeren de echte Lennikenaar. Als dit gebeurt in een echte estaminet - er zijn er nog - met een goeie geuze of kriek of palm, waar kan het beter zijn?

Onlangs vroeg ik aan een dame uit Schepdaal die naar hier verhuisd is waarom ze naar Lennik kwam wonen.. Haar antwoord was zeer kort : omdat er alles is. En ze heeft gelijk. Winkels, post, apotheker, dokters, bank, parking, bus... alles is er.

Er zijn zelfs fonteinen in het centrum.. Spuiten ze hoog genoeg? Of te laag? Of ligt er te veel sneeuw... 't Zal altijd iets zijn . Maar ze versieren ons marktplein.

En de auto's in Lennik? Veel te veel natuurlijk. Maar iedereen wil een plaats zo kort mogelijk bij de winkel.



Lennik is het kloppend hart, het centrum van het Pajottenland.

Dank zij onze Lennikenaar en uitvinder Frans-Jozef De Gronckel staan we voor altijd op de kaart van het Pajottenland, die hij tekende in 1845. Hijzelf tekende voor het eerst met de naam Pajot. Wij dragen de naam Pajot met fierheid.

Vorige jaren heeft inspecteur Witse het Pajottenland in heel Vlaanderen gepromoot. 1.800.000 tv-kijkers per avond konden genieten van onze mooie streek. Witse zelf is verliefd geworden op het Pajottenland.

Maar Lennik en het Pajottenland staan voor enorme uitdagingen. Hoe gaat Lennik er uitzien binnen 20 jaar? Er zal zeker groene energie zijn van onze eigen windmolens. Komt de metro dan tot Lennik? Gaan de straten toeslippen met auto's? Is er dan een shoppingcenter of een Kinopolis?