

ACTIE: "HET MOOISTE DORP VAN VLAANDEREN"

Tijdens een persconferentie begin maart in de Pastorie van Gaasbeek werd het startsein gegeven voor de promotie van Gaasbeek in het kader van de wedstrijd "Het mooiste dorp van Vlaanderen", een wedstrijd ingericht door de VRT in samenwerking met het Nieuwsblad. Deze wedstrijd wordt ondersteund door een tv-reeks in "Vlaanderen Vakantieland", reportages op Radio 2 en bijdrages in de krant Het Nieuwsblad.

Op zaterdag 26 april om 18 uur komt Gaasbeek aan bod.

Inmiddels kan men er niet meer naast kijken. In Lennik verschenen verschillende promotieborden met affiches. Vier verschillende beelden met typische taferelen uit Gaasbeek. Deze actie wordt ondersteund door het Lennikse gemeentebestuur, de verschillende adviesraden en een groep inwoners van Lennik. Naast de banners, de affiches en de 8000 flyers werden nog andere middelen aangewend om Gaasbeek te promoten. In het gemeentelijk infoblad werd de bevolking gevraagd om een poster voor het raam te hangen, werd er een postzegel uitgegeven en werden er meer dan 5500 nieuwsbrieven verstuurd.

WAT KAN U DOEN OPDAT GAASBEEK IN DE FINALE GERAAKT ???

1. natuurlijk eerst en vooral zelf stemmen ! ;
2. vrienden, verre vrienden, kennissen aanspreken om te stemmen ;
3. via een e-mail campagne iedereen aansporen om voor Gaasbeek te stemmen.

Meer info kan u vinden op :

www.hetmooistedorp.be of www.lennik.be

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN HET MOOISTE DORP

(overgenomen website www.hetmooistedorp.be)

AMATEURKUNSTEN CENTRAAL

Misschien heeft U reeds de affiche van de week van de amateurkunsten kunnen "bewonderen". Herr Seele roept iedereen op om deel te nemen met als boodschap "Vreemdgaan toegestaan". De kunstenaar besloot om Vreemdgaan te interpreteren als vreemd gaan. Even op bezoek in een andere cultuur. Nu is cultuur een zeer ruim begrip. In Vlaanderen en zeker in het Pajottenland is er een echte eetcultuur. Dus ... wat eet men over onze landsgrenzen? En hoe kunnen we dit linken aan de verkiezing van het mooiste dorp van Vlaanderen?

De naam WAKker Lennik verwijst naar de afkorting Week van de AmateurKunsten maar ook naar de kunstenaars die steeds "wakker" werken, tijd vrijmaken om iets (woord-, beeld-, schilder-, ... kunst) te scheppen. De werken worden tentoongesteld in de oude pastorie, de pastorietaan en de Onze-Lieve-Vrouw kerk. Op het dorpsplein worden tentjes geplaatst waar iedereen kan proeven van 21 verschillende hapjes (frietjes, turks fruit, muntthee, vodka, drop, ...). Een bijdrage van € 0.50 wordt gevraagd. Maar iedereen die kan bewijzen dat hij/zij een SMS-je heeft verstuurd om Gaasbeek te steunen, mag gratis van de "wereldkeuken" genieten.

HET VOLLEDIGE PROGRAMMA:

DONDERDAG 24 APRIL (20 u):

Officiële opening van de kunsttentoonstelling (kerk) met medewerking van de muziekcademie Peter Benoit.

VRIJDAG 25 APRIL (14 tot 21u):

doorlopend bezoek mogelijk aan de kunsttentoonstelling

ZATERDAG 26 APRIL :

doorlopend bezoek mogelijk aan de kunsttentoonstelling; proeven van de wereldkeuken. (14 u tot 17u)
de wekelijkse boerenmarkt vindt plaats van 15u tot 17 u; 's avonds stemcafé.

ZONDAG 27 APRIL :

Rommel- en antiekmarkt. (8 u - 18 u);
doorlopend bezoek aan kunsttentoonstelling. (10 u - 18u);
proeven van de wereldkeuken. (14 u tot 17 u).

STEMCAFÉ

Ook de Lennikse jeugd wil zich inzetten voor de actie 'Gaasbeek: mijn mooiste dorp', en dit door de organisatie van 'Stemcafé'. Op zaterdag 26 april 2008 kan iedereen vanaf 14u terecht op het dorpsplein van Gaasbeek om te genieten van heerlijke streekbieren. Wanneer de mensen kunnen aantonen dat ze hebben gestemd per sms of wanneer ze ter plaatse stemmen via de pc, krijgen ze vanaf 17u één gratis consumptie aangeboden. Iedereen zal ook kunnen genieten van een BBQ op het dorpsplein. Om 19u30 staat een optreden van Paul Severs op het programma. Aansluitend wordt er muziek gedraaid, zodat iedereen gezellig kan napraten.

