

WEETJES :

U zal het misschien reeds vernomen hebben in de pers dat de gemeentelijke website van Lennik werd uitgeroepen tot één van de beste websites (8ste plaats) van Vlaanderen en is meteen ook de beste website van een kleine landelijke gemeente (met minder dan 9000 inwoners). Lennik vertoef tusschen grote steden waar men op geen Eurocent hoeft te kijken. Dit kan natuurlijk niet zonder de inzet van velen. LENNIK2000 feliciteert dan ook het gemeentepersoneel om zijn grote inzet om deze website, toch één van de nieuwe communicatiemiddelen van een gemeente naar zijn burgers toe, dagelijks bij te houden en bij te werken. PROFICIAT !

We hopen van harte dat het probleem rond Brussel-Halle-Vilvoorde binnen te kortste keren op een wettelijke manier zal worden opgelost. Als het aan de heer MAINGAIN (FDF) ligt zal dit niet zonder slag of stoot gebeuren. Want wat lezen we in het dagblad "Le Soir" van 22 oktober 2007 : « A partir du moment où l'on voudrait modifier le régime de l'une ou l'autre de ces communes, une seule je dis bien, alors je considérerais qu'il y aurait une tentative de scission de l'arrondissement de BHV. Nous ne transigerons pas. »

Vanaf het moment dat men aan het stelsel van de één of andere gemeente wil raken, ik zeg wel degelijk één, beschouwen we dit als een poging tot splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Wij sluiten geen compromis. Hij somt dan de 41 gemeenten op die onaanraakbaar zijn voor hem : de gemeente van het Brussels Gewest (19), de zes faciliteitengemeenten en de gemeenten rond Brussel zoals Dilbeek, Ternat, Asse, Merchtemen ja hoor LENNIK. We zijn dus gewaarschuwd.

Schrijf nu reeds in de agenda :

ons jaarlijks MOSSELFESTIJN op zaterdag 1 maart, zondag 2 maart en maandag 3 maart 2008.

IN DE HOEK VAN LENNIK 2000

Midden in de solden van januari denk ik terug aan de reeds lang voorbijge solden van juli.

Toen ging ik een halve dag op soldenjacht met mijn dochter en 'haar' baby.

Intussen is die baby al uitgegroeid tot een flinke wervelwind op twee crossbenen.

Hier dus het verslag van een zomerse soldendag.
30 juli / De laatste dag!

Het is niet echt de laatste dag want juli telt 31 dagen maar goed!

Op de valreep nog op soldenjacht, met mijn dochter en de kleinzoon.

'Mama, ben jij al geweest dit jaar?'

'Nee, kind. Ik had nog geen tijd.'

'Ik ook niet maar ik heb zo dringend een nieuwe jeans nodig en ik zou graag met jou samen gaan maar dan moeten we de kleine meenemen want op maandag is de mammy niet thuis.'

Dit klinkt als een noodkreet! Ha ja, zeven maanden na de bevalling en zeven kilo minder dan voor haar zwangerschap. Hoe doet ze het?

'Dan gaan we toch gewoon op zoek naar die jeans, kind en we nemen de kleine mee want een gemakkelijker kind bestaat niet.'

Nu is het dus zo ver.

'Ga jij rijden?'

'Natuurlijk zal ik rijden, kind.'

'Maar wel pas na de middag, want de kleine slaapt heel de voormiddag en dan krijgt hij zijn patatjes en daarna is hij een droom voor een paar uur.'

Ik vind dat kind altijd een droom maar goed... na de middag dus.

Na de middag blijkt de kleine rode ogen en een rode neus te hebben van vermoeidheid en van wenen en van absoluut niet willen slapen!

'Dat is niets,' zegt mijn dochter. 'Hij valt altijd meteen in slaap in de auto.'

Ligt het aan de auto of aan het rijgedrag van de oma?

De kleinzoon is heel de weg heerlijke grote-baby-geluidjes aan 't maken. Blaast bellen, broem-broemt, trekt zijn natgesabbelde kousen uit (geliefkoosde bezigheid) en doet alles behalve slapen en wenen. 'Dat is niets,' zegt mijn dochter. 'Hij valt altijd meteen in slaap in de koets.'

Oké, van de auto naar de koets!

We lopen winkel in, winkel uit.

Dochterlief duikt op tijd en stond in een pashokje. (Oma ook, maar daar gaat het nu niet over) Kleinzoon verovert heel wat harten met smakkende kusjes en wapperende Pooh-kousjes. (Als bij wonder verliezen we geen kousjes.)

Na drie uur flaneren, in de door dochterlief gekozen stad, hebben we een prachtig rokje, twee paar schoenen, twee pulls, een paar shirts, twee babypakjes, vier loden benen en... een nog steeds klaarwakkere kleine in de koets.

'Dat is niets,' zegt mijn dochter. 'Hij zal wel slapen in de auto,' zeg ik.

We schieten allebei in de lach.

Onderweg naar huis constateren we dat 'de kleine' een hele reeks nieuwe geluiden uittest.

Slapen of wenen zit absoluut niet tussen zijn voornemens van vandaag.

Een half uur later komen we, allebei spierwit van vermoeidheid, bij hen thuis.

Een stralend kind strekt zijn armpjes uit naar een even stralende papa.

'Die moet moe zijn,' zegt mijn dochter.

Ik weet niet of ze de baby of de papa bedoelt maar reageer niet. Ik vertrek naar mijn thuis.

E-mail op 31 juli: He mams! Amai die kleine heeft goed geslapen.

Maar weet je wat ik nu ontdek? Ik heb nog altijd geen nieuwe jeans!

Reacties naar: Anne Wyckmans - Palokenstraat 19
1750 Lennik - 02/532 05 12
annewyckmans@hotmail.com