

EEN UNIEKE GELEGENHEID VOOR DE LENNIKSE SCHAKERS

In het kader van zijn 1-jarig bestaan organiseert De Lennikse Schaakclub "Remise", op de dag van de jaarmarkt, een "simultane schaakpartij"* tegen een Belgische grootmeester.

Op deze manier willen de Lennikse clubschakers hun krachten afmeten aan de grootmeester. Indien u ook wenst uw schaakvermogen te toetsen, dan is dit een unieke kans!

U kan aan deze simultane schaakpartij gratis deelnemen. In totaal kunnen zo'n 20 - 25 deelnemers meedoen. Wanneer u zich inschrijft, willen we naast uw naam, ook uw speelsterkte (beginnend, gemiddeld, gevorderd) weten en hoe lang u reeds schaakt. De simultane schaakpartij staat open voor jong en oud, vanaf de leeftijd van 10. De burgemeester en andere persoonlijkheden van Lennik, hebben zich al ingeschreven.

Wacht er dus niet te lang mee: doen is de boodschap zou ik zeggen!

Deze simultane schaakpartij gaat dus door op 27 november 2004, rond 11.00 uur (na de openingsreceptie van de jaarmarkt) in de raadzaal van het Gemeentehuis.

Ik hoop u te ontmoeten op 27 november 2004.

* Bij het simultaan schaken speelt een meester of grootmeester tegen meer dan één speler tegelijk, wat kan variëren van twee tot wel vijftig borden.

U kunt zich inschrijven door te mailen naar bulent.samanli@skynet.be met vermelding van de gevraagde gegevens of door gewoon te bellen naar:

Tel: 02/532.04.73



Namens de Lennikse Schaakclub "Remise"
Bülent SAMANLI

In de Hoek van L.E.N.N.I.K. 2000

KINDEREN EN OUDERS VAN LENNIK - DIT BLIJFT JULLIE HOEKJE

Het weekend van ONS etentje is achter de (vermoeide) rug. Flanellen benen, kromme rug, stijve armen, zwaar hoofd... kortom, een gelukkig gevoel!

Als je de dag na een eefestijn fit en springlevend je bed uitspringt dan is het NIET goed. Iedereen die ooit aan een eefestijn meehielp zal dit beamen.

Vandaar dus, krom en gekraakt maar gelukkig.

Tot mijn grote vreugde zag ik een hele hoop kinderen op het etentje verschijnen.

Een vraag die meermaals op me afkwam en niet door de kinderen maar door de ouders werd gesteld: 'Is er hier gene speelhoek?'

'Nee, maar ze mogen wel tekenen.' Balpennen hadden we genoeg!

De onderleggers op tafel werden omgekeerd en deden dienst als tekenblad.

Het resultaat mocht er zijn. Er zaten juweeltjes tussen. Ik vraag aan het bestuur of we volgend jaar een prijs kunnen uitloven voor de meest originele tekening.

En dan kwam het eten. Wat er ook besteld werd, we kregen geen enkele klacht binnen. Integendeel! De traditionele tomaatsoep met ballekes doet het blijkbaar nog altijd.

De kip en de zalm waren maar weer eens om vingers af te likken.

De kinderporties, dikwijls te ruim voor de allerkleinsten, bleven wel eens op het bord liggen.

'Ik wil een ijsje!' was een veel gehoorde kreet.

De reactie klonk dan net zoals in mijn kindertijd: 'Eerst je bord leeg en dan ...'

Hoeveel kinderen hebben zich, door de eeuwen heen, door een bord vol eten geworsteld, in het vooruitzicht van een dessert?

Klinkt dit bekend? Kunt u ons een leuke anekdote vertellen over 'eerst eten en dan dessert'?

Dan staat uw verhaal volgende keer misschien in DE HOEK.



Reacties mogen altijd naar:
Anne Wyckmans - Palokenstraat 19
1750 Lennik
annewyckmans@yahoo.com